

# OOGST VAN LICHT, VROLIJKHEID



*Want Gij, Heere HEERE, hebt het gesproken, en met Uw zegen zal het huis van Uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. 2 Samuel 7:29*

Rechtvaardigheid brengt vaak kosten met zich mee voor de mens die het koste wat het kost handhaaft. Maar uiteindelijk betaalt het zichzelf terug en zal het een oneindig voordeel opleveren. Een heilig leven is als het zaaien van zaad. Er wordt veel uitgestrooid en het wordt schijnbaar in de grond begraven om nooit meer verzameld te worden. Je wordt misleid als je uitziert naar een onmiddellijke oogst. Maar de fout is heel natuurlijk, want het lijkt onmogelijk om licht te begraven. Toch wordt licht 'gezaaid', zegt de tekst. Het ligt verborgen. Niemand kan het zien, want het is gezaaid. Toch ben je er heel zeker van dat het zich op een dag zal openbaren. Je mag er volkomen zeker van zijn dat de Heere voor een oogst gezorgd heeft voor de zaaiers van licht. Zij zullen het oogsten, ieder voor zich. Dan zullen ze vrolijk worden. Schoven van vreugde voor zaden van licht. Zij waren oprecht voor de Heere, hoewel mensen hen niet vertrouwden en hen zelfs veroordeelden. Zij waren rechtvaardig, hoewel de mensen in hun omgeving hen niet mochten. Zij moesten wachten, zoals landbouwers wachten op de kostbare vruchten van de aarde. Maar het licht was voor hen gezaaid en er was vrolijkheid bereid door de Heere van de oogst. Houd moed, broeders! Je hoeft je niet te haasten. Bezit je ziel met geduld, want spoedig zal je ziel licht en vrolijkheid hebben.

