

ONZE ONVERANDERLIJKE GOD

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen. Malachi

3:6

Wat een troost is het dat onze God nooit verandert! Wie Hij gisteren was, is Hij ook vandaag. Wat je vandaag in Hem vindt, zul je voor altijd in Hem vinden. Heb je moeite met zonde? Strijd dan niet alleen met je eigen kracht, want het is God die alles voor jou doet. Overwinningen op de zonde zijn slechts schijnoverwinningen als ze niet worden behaald door het bloed van het Lam en de kracht van Gods genade. Moge je bezitten wat je echt verlangt te hebben – geen oppervlakkig resultaat, maar een diep, innerlijk en geestelijk leven dat door God in jou is gevormd; alle goede geestelijke gaven komen van Hem, die alles voor jou doet. Wat voor strijd je ook doormaakt, welke verleidingen je ook proberen te overweldigen, of welke donkere wolken ook boven je hoofd hangen: je zult niet in de steek worden gelaten, laat staan omkomen. In geestelijke zaken is het God die alles voor jou doet. Rust daarom in Hem. Jij kunt niet zelf werken om je ziel te redden; Christus is de Verlosser. Als Hij jou niet zou kunnen verlossen, kun jij jezelf zeker niet verlossen. Waarom stel je dan je hoop op iets wat nooit hoop zou mogen zijn? Of om het anders te zeggen: waarom ben je bang, terwijl je juist zou mogen hopen? In plaats van te vrezen dat je het niet volhoudt, wees dan juist bang om je aan jezelf vast te klampen en weg te kijken van Hem. Laat al je vertrouwen op Hem rusten. Leg je zorgen in Zijn handen, Die alles voor je draagt.

