

ONZE GOD IS EEN HAVEN



De meesten van ons weten wat het is om overweldigd te zijn. Teleurstellingen en hartzeer doen dit, wanneer de ene golf na de andere over ons heen rolt, en wij als een gebroken schelp door de branding heen en weer worden geslingerd. Gezegend zij God, in zulke perioden zijn wij niet zonder een algenoegzame troost; onze God is de haven van gehavende zeilschepen, het hospitium van eenzame pelgrims. Hij is machtiger dan wij, Zijn barmhartigheid groter dan onze zonden, Zijn liefde groter dan onze gedachten. Hij is een rots, omdat Hij niet verandert, en een hoge rots, omdat de stormen, die ons overweldigen, ver onder ons aan haar voeten rollen. O Heere, onze God, leer ons door Uw heilige Geest Uw geloofsweg, leid ons tot Uw rust.

