

ONWETENDHEID IS GÉÉN EXCUUS



En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23:43a

God heeft ons de wet gegeven en we zijn verplicht om ons daaraan te houden. Als ik dwaal omdat ik de wet niet ken, is dat nog steeds zonde. Onder de Mozaïsche Wet bestonden er zonden van onwetendheid en daar waren speciale offers voor. De onwetendheid maakte de zonde niet ongedaan. Velen van ons die nu tot het volk van Christus behoren, zouden veel meer kennis van onze Heere hebben gehad als ze in het verleden meer aandacht aan Hem hadden besteed. Toen je een vrouw zocht, deed je dat zorgvuldig en weloverwogen. Toen je een bedrijf wilde beginnen, dacht je na over de apparatuur die nodig was om het werk te doen. Maar je hebt niet nagedacht over wat Christus en de Vader van je verlangden; dit maakt je nalatigheid opzettelijk en niet dat is niet te rechtvaardigen. Er waren momenten waarop je heel goed beseftte dat dit verkeerd was.

Je keek naar de winst die het je zou opleveren en je verkocht je ziel voor die prijs en deed opzettelijk iets waarvan je heel goed wist dat het verkeerd was. Zijn er hier geen mensen, die door Christus verlost zijn, die moeten bekennen dat ze soms hun geweten geweld hebben aangedaan? Ze verzetten zich tegen de Heilige Geest, terwijl ze heel goed wisten wat ze deden. Laten we in stilte onze harten neerbuigen voor God en dit alles belijden. We horen de Meester zeggen: ;Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.; Laten we onze eigen tranen er aan toevoegen en zeggen: ;Vader, vergeef ook ons, want in sommige dingen wisten we heel goed wat we deden; ja, we hadden het allemaal kunnen weten, maar we waren onwetend omdat we er niet over na wilden denken.' Wat moet iemand doen die onwetend is en absoluut geen idee heeft wat hij moet doen?

Wel, hij zou niets moeten doen totdat hij het wél weet.

Maar het probleem is, dat als we het niet weten, we er nog steeds voor kiezen om het verkeerde te doen. Als we het niet weten, waarom kiezen we dan niet voor het goede? Omdat we in het duister tasten, gaan we nooit naar rechts, maar dwalen we altijd naar links, van de ene zonde naar de andere. Laat dit niet zien hoe verdorven we zijn? Hoewel we ernaar streven om het juiste te doen, gaan we, wanneer we alleen gelaten worden, van nature de fout in. Als je een kind alleen laat, als je een volwassene alleen laat, als je een hele volksstam alleen laat zonder onderricht, wat gebeurt er dan? Het is hetzelfde als wanneer een boer zijn akker onbewerkt laat. Het zal nooit, bij toeval, tarwe of gerst voortbrengen. Als je het ongemoeid laat, groeit er onkruid, doornen en distels. Dit toont aan dat de grond van nature zodanig is ingesteld dat het iets voortbrengt wat waardeloos is.

O vriend! Belijd het kwade van je hart en ook het verkeerde in je leven, want toen je nog niet wist, verkoos je met een verdorven geaardheid het kwade boven het goede. Toen je nog zo weinig van Christus wist en niet wilde nadenken over je verloren toestand, wilde je niet tot Jezus komen om het leven te verkrijgen. Je had licht nodig, maar je sloot je ogen voor de zon. Je had dorst, maar je wilde niet drinken van de levende Bron; en zo werd je onwetendheid een misdadige onwetendheid die je voor de Heere moet belijden. O kom naar het kruis, jij die daar eerder bent geweest en daar je last hebt verloren! Kom en belijd je schuld opnieuw; en omklem het kruis opnieuw. Kijk naar Hem Die eraan bloedde en prijs Zijn dierbare Naam dat Hij eens voor jou bad: 'Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'

