

NOG EEN VRESELIJKE STORM!



U dan, wees ook bereid. Jesaja 12:40



Als het regent proberen we allemaal een schuilplaats te vinden, maar als het dondert en bliksemt, weet je wat je dan niet moet doen? Onder een boom gaan staan! Je kunt beter heel nat worden dan onder een boom gaan staan tijdens onweer! Er wandelde eens een man op een park in Zuid-Londen toen er een vreselijk onweer opstak. De regen kwam met bakken uit de hemel, de donder bulderde en de bliksem flitste! De man was zo onverstandig om onder een boom te schuilen, de boom werd door de bliksem getroffen en de man werd gedood. Spurgeon hoorde van het tragische voorval en besloot om op die plaats te gaan preken, en wel om twee redenen. De eerste kun je waarschijnlijk wel raden: hij wilde de mensen vertellen over de Heere Jezus Christus, want niemand weet wanneer hij of zij gaat sterven, en we moeten allemaal door Hem gered en vergeven worden, zodat we klaar zijn als de dood tot ons komt. Maar hoe zit het met de andere reden? Hier is een aanwijzing - denk aan de weduwe van de man. Spurgeon dacht dat het een heel goed idee zou zijn om voor haar een collecte onder de boom te houden, zodat ze genoeg geld zou hebben om van te leven nu haar man was overleden. Misschien had ze ook kinderen om voor te zorgen.

De samenkomst was gepland, en een wagen diende als preekstoel. Spurgeon's tekst was: "*U dan, wees ook bereid*" (Lucas 12:40). Hij zei dat er gelukkig heel weinig mensen worden gedood door bliksem. We hoeven niet bang te zijn voor stormen, maar in een slechte storm moeten we bomen vermijden! "Wanneer zich zo'n plechtige gebeurtenis voordoet, moeten we daarin de stem van God

horen, en luisteren naar wat Hij tot ons zegt." Vervolgens verwees hij naar het feit dat er in de St. Paul's Cathedral (een beroemde kerk in Londen) een kleine gravure is. Een man had aan de koepel gewerkt, toen hij plotseling viel en stierf. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar de volgende keer dat ik erheen ga, zal ik het proberen te vinden! Spurgeon zei: "Wat een plechtige plek is dat, en wat een plechtige plaats is dit. Beste aanwezigen, bid voor u weggaat om vergeving; en denk, zo vaak als u deze plaats passeert, aan uw oude leven en aan de komende wereld. Beste vrienden, zou ieder van u, voordat u vanmiddag weggaat, niet voor zichzelf willen bidden dat zijn zonden worden vergeven? Laat uw harten omhoog gaan naar God en laat ieder van u roepen: "God, wees mij zondaar genadig! Kijk op dit moment naar Jezus Christus Die aan het kruis stierf!" Ik weet zeker dat de weduwe in haar verdriet toch dankbaar was voor de collecte die werd gehouden, en het moet haar enorm geholpen hebben. En ik verwacht dat de mensen daar beseften wat een plechtige gelegenheid het was, staande rond een boom die door de bliksem was getroffen waarbij een man plotseling het leven verloor. De Heere Jezus heeft gezegd dat we allemaal bereid moeten zijn!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

