

# NIET STILSTAAN MAAR DOORGROEIEN



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Morgen"

*...dat wij in alles toe zouden groeien naar Hem... Efeze 4 vers 15*

Veel Christenen staan in geestelijke dingen stil, en hun toestand blijft jarenlang hetzelfde. Je ziet bij hen geen groei. Zij bestaan wel, maar zij groeien niet naar Hem toe. Maar mogen wij tevreden zijn met het groene blad, als het mogelijk is om op te groeien tot halmen, of tot vol koren? Mogen we tevreden zijn als we in Christus geloven en kunnen zeggen: 'Ik ben veilig!', zonder het verlangen te hebben om meer te kennen van de volheid die in Hem te vinden is? Zeker niet! Wij moeten als goede kopers op de hemelse markt heel begerend zijn naar de kennis van Jezus. Het is heel goed om de wijngaard van iemand anders te verzorgen, maar wij mogen onze eigen geestelijke groei niet verwaarlozen. Waarom zou het in ons hart altijd winter moeten zijn? Het is inderdaad nodig om een zaaitijd te hebben, maar laat er ook een lente en een zomer zijn! Als wij naar Hem willen toegroeien en willen groeien in de genade, moeten we heel dicht bij Jezus leven, in Zijn aanwezigheid blijven en ons onder de stralen van de zon van Zijn liefde plaatsen. Wij hebben de zalige gemeenschap met Hem nodig. We moeten Hem niet alleen van een afstand bezien, maar dichterbij komen en ons hoofd op Zijn borst neerleggen, zoals Johannes deed. Dan zullen we ervaren dat we groeien in heiligheid, liefde, geloof, hoop, en in elke andere volmaakte gift. Als de zon opgaat en de bergtoppen verlicht met haar eerste gouden stralen, is dit een prachtige aanblik voor de reiziger. Het

is even heerlijk om de gloed van het licht van de Geest op het hoofd van de gelovige te zien die - in geestelijke zin - boven zijn broeders is uitgegroeid. Hij is als een besneeuwde Alpentop, die de stralen van de Zon der gerechtigheid weerkaatst, zodat zij voor iedereen zichtbaar worden. En iedereen die deze stralen ziet, zal de Vader, Die in de hemel is, verheerlijken.

