

NEDERIG VAN HART



... nederig, en rijdende op een ezel. Zacharia 9-9 (Engelse vertaling)

Waarom was Christus zo nederig? Ik denk dat Hij zo nederig was, omdat Hij zo groot was. Iemand die klein is, vindt het nodig zichzelf te prijzen, en dus wordt hij trots. Trots-zijn is in wezen iets armzaligs. Sommigen van ons zijn te nederig om nederig te zijn, te gering om zachtmoedig te zijn. Ware grootheid weet nooit van zichzelf dat zij grootheid is, en nooit zoekt zij het vertoon. Het siert een mens wanneer hij voor het welzijn van anderen een stapje terug kan doen. Er is niemand die zo goed heeft geweten wat het is om zich vriendelijk te vernederen als onze Heere, want Zijn edele geest wist heel goed de manier van Zichzelf te verloochenen. Iemand die echt rijk is, schaamt zich er niet voor om in alledaagse kleren gezien te worden op dié plaatsen waar een verwaande bankroetier alleen maar in zijn nieuwste outfit zou durven komen. Wie tot een lagere stand behoort, doet een diamanten ring aan zijn vinger en houdt die zó, dat hij schittert in het licht, om iedereen te laten zien dat hij iemand is die iets voorstek, maar wie werkelijk in goeden doen is, moet van zulk vertoon niets hebben. Vaak hebben we over iemand die werkelijk begaafd was, horen zeggen: Hij probeerde helemaal geen indruk te maken; hij was zo bescheiden en vriendelijk als de minste van ons. Zo is het - en dat verklaart heel duidelijk zijn hoge komaf. Wie 'iemand' is voor anderen, is 'niemand' voor zichzelf. Hij Die meer was dan allen, onze Heere Jezus Christus, was om die reden nederig van hart.

