

# NABIJ DE ZON

Nabij De Zon | 20 november

## Een weggelegd pand

*Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. 2*

**Timotheüs 1:12**

We schamen ons niet voor de grond van onze hoop. Onze hoop rust op de plechtige beloften van God, die Hij ons gedaan heeft door Zijn profeten en apostelen en bevestigd heeft in de Persoon en werken van Zijn dierbare Zoon. Evenals Jezus Christus stierf en opstond uit de dood, zullen ook wij, die door het geloof met Hem verbonden zijn, zeker opstaan uit de dood en met Hem leven. Het feit van Christus' opstanding is de verzekering voor onze opstanding en Zijn ingaan in heerlijkheid is de belofte voor onze verheerlijking, omdat we door Gods voornemen en genade met Hem verbonden zijn. Zoals we in Adam gevallen zijn omdat hij ons aller vader is, zo zullen wij met Jezus opstaan en regeren omdat we in Hem zijn. God is geen God van doden, maar van levenden; Hij is de God van Abraham, van Izak en van Jacob en daarom leven deze mensen nog. Zo geloven we ook van allen die in het geloof ontslapen zijn, dat ze niet ophouden te bestaan, maar dat zij allen leven in Hem.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
20 november

Selecteer Datum ▼

