

NABIJ DE ZON

Nabij De Zon | 16 november

De zekere voorloper

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

1 Timotheüs 2:8

Gebed is de zekere voorloper van behoudenis. Zondaar, u kunt niet bidden en verloren gaan; bidden en verloren gaan zijn twee dingen die nooit kunnen samengaan. Ik vraag niet hoe uw gebed is; dat kan een kreun zijn, dat kan een traan zijn, maar als het een gebed des harten is, zult u behouden worden. Als het een gebed van het hart is, dan hebt u geleerd dat 'het gebed de adem van God in de mens is, die terugkeert tot waar die vandaan kwam.' En u kunt niet omkomen als Gods adem in u is. 'Al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden!' Als geen oog u ziet dan alleen het oog van God, als het duister u bedekt, als geen sterveling u kan waarnemen, wees zelfs dan als Jezus Christus. Denk aan Zijn vurig bidden, aan Zijn verborgen omgang met God – hoe Hij na de hele dag gepredikt te hebben, uitging in de nacht om Zijn God om hulp te roepen. Herinner u hoe Zijn hele leven voortdurend onderhouden werd door nieuwe inspiratie door de Heilige Geest, die uit het gebed voortkwam. Zie toe op uw verborgen leven: laat het zodanig zijn dat u zich op die grote dag dat het zal worden voorgelezen, niet zal hoeven te schamen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
16 november

Selecteer Datum ▼

