

# NABIJ DE ZON

Nabij De Zon | 25 november

## De belijdenis vasthouden

*Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. **Hebreeën 4:14***

O, mijn broeders en zusters, zouden we Jezus maar meer liefhebben, zouden we maar dichter bij het kruis leven, zouden we maar beter de waarde van Zijn bloed kennen, meer zoals Hij over Jeruzalem wenen, meer beseffen wat het is voor zielen om verloren te gaan, en wat het is voor mensen om behouden te worden – als we ons met Christus zouden verheugen bij het vooruitzicht van het zien van de arbeid van Zijn ziel om volkomen verzadigd te worden – als we ons meer zouden verblijden in het goddelijke besluit dat de koninkrijken van deze wereld overgegeven zullen worden aan Christus, dan ben ik er zeker van dat wij allen meer wegen en meer middelen zouden vinden voor de voortgang van het Evangelie van Christus. Liefde tot Christus effent het pad der plicht en geeft de voeten vleugels om dat te gaan; het zorgt voor een waarlijk toegewijd leven. Liefde heeft een helder oog, maar het kan slechts één ding zien – het is blind voor alles wat niets met de Heere te maken heeft. Het ziet de dingen in het licht van Zijn heerlijkheid en het weegt daden in de weegschaal van Zijn eer; het rekent koninklijke waardigheid als zwoegen als die niet voor Christus kan regeren, maar het verheugt zich evenveel in dienstbetoon als in eer, als daarmee de voortgang van het koninkrijk van de Meester bevorderd wordt; het uiteindelijke doel verzoet alle middelen, verlicht alle arbeid en neemt alle vermoeidheid weg.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
25 november

Selecteer Datum ▼

