

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 9 januari

## Jehova Jire

*En Abraham noemde de naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op de berg des HEEREN zal het voorzien worden! **Genesis 22:14***

Jehova Jire betekent: 'de Heere zal voorzien' of zal een middel tot verlossing geven. Daarom noemde Abraham die plaats 'Jehova Jire'. Toen hij op de berg een offer bracht, werd dat een brandoffer genoemd; maar toen de Heere Jezus Christus op Golgotha stierf, was dat niet alleen een brandoffer, maar ook een zondoffer, een vrede-offer en alle offers die er verder waren. Onder de vroegste bedeling, nog voor de mozaïsche wetgeving, had God het onderscheid tussen de offers niet onderwezen aan de mens, maar betekende een offer aan de Heere alles wat later in verschillende soorten offers werd onderscheiden. Toen de eerbiedwaardige aartsvader een offer bracht, was het een offer voor de zonde met een welriekende geur bovendien. Zo was het ook met onze Heere Jezus Christus. Toen Hij stierf, stelde Hij Zijn ziel als een zondoffer en nam de zonde weg door Zichzelf tot een zondoffer te maken. Toen Hij stierf, bracht Hij God ook een brandoffer want we lezen: 'Die Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk' (Ef. 5:2). Toen Jezus stierf, gaf Hij ons een vrede-offer, want door Hem verblijden we ons in God en Zijn 'vlees is waarlijk Spijs, en Zijn bloed is waarlijk Drank' (Joh. 6:55). We zouden veel meer tijd nodig hebben om de oneindige, volmaakte deugden en schatten van Christus uiteen te zetten. Gezegend zij Zijn naam; God heeft voor ons in de dag van onze benauwdheid in alles heerlijk voorzien. Jehova Jire!

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**9 januari**

Selecteer Datum ▼



