

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 18 mei

In tijden van beproeving

Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen. Jesaja 51:5

In tijden van ernstige beproeving heeft de christen op aarde niets waarop hij kan vertrouwen, en daarom is hij gedwongen alleen op God te vertrouwen. Als hij ten einde raad is en geen menselijke hulp beschikbaar is, moet hij zich eenvoudigweg geheel toevertrouwen aan Gods voorzienigheid en zorg. O, gezegende storm die de mens op zo'n rots werpt! O, gezegende orkaan die de mens tot God, alleen tot God drijft! Soms komt een mens er niet toe om tot God te gaan, omdat hij tal van vrienden heeft; maar als een man zo arm is, geen vrienden heeft, zo hulpeloos is dat hij zich nergens toe kan keren, vlucht hij in de armen van zijn Vader en wordt hij daarin opgevangen. Als hij met zulke drukkende en bijzondere zorgen belast is dat hij die niet aan anderen kan vertellen, dan alleen aan God, dan mag hij daar dankbaar voor zijn, want op zo'n moment zal hij meer van zijn Heere leren dan op welk ander moment ook. O, door de storm heen en weer bewogen gelovige, het is een gezegende storm die u tot uw Vader drijft.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

18 mei

Selecteer Datum ▼

