

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 27 januari

Levenskracht

Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Numeri 23:21-22

De zegen die een gevolg is van het feit dat 'de Heere met hem is', is dat 'zijn krachten zijn als van een eenhoorn.' Er wordt algemeen aangenomen dat het dier dat hier bedoeld wordt een uitgestorven diersoort is dat nog het meest lijkt op de huidige buffel. Als God in een kerk is, dan is daar zonder enige twijfel grote kracht en sterkte en onweerstaanbare energie aanwezig. En hoe ontembaar is die levende kracht! U kunt deze buffel niet zomaar onder het juk voor de ploeg brengen; die leeft op zijn eigen manier en handelt naar eigen stijl. Als de Heere met een kerk is, bestaat haar kracht niet uit aantallen, hoewel die snel zullen toenemen; haar kracht is geen rijkdom, hoewel God ervoor zal zorgen dat het geld er komt als dat nodig is; haar sterkte ligt in God en die kracht wordt onweerstaanbaar, ontembaar en onoverwinnelijk. Bij de Heere zijn sterkte en kracht. Ik ben bang dat veel kerken die kracht nodig hebben. Bekijk gindse kerk maar eens; het is een grote kerk, maar ze missen spierkracht; het is een goed lopende organisatie, maar de ziel, de zenuwen en de ruggengraat ontbreken eraan. Waar God aanwezig is, daar is levenskracht. Toen de Geest van God neerdaalde op de eerste heiligen, begonnen zij te spreken met grote kracht; en hoewel ze werden vervolgd, werden ze niet onderworpen. Er kon geen bit in hun mond worden gelegd om hen in te houden, want ze gingen overal heen om het Woord te prediken. Van het ware Israël kan worden gezegd: haar kracht is als de kracht van een buffel; die kan niet beheerst of overwonnen

worden.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

27 januari

Selecteer Datum ▼

