

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 24 januari

## God is liefde

*Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. Exodus 15:13*

God is in de hoogste mate liefde. Hij is liefde die alle liefde te boven gaat. Liefde is niet God, maar God is liefde; Hij is vol van genade en overvloedig in ontferming – Hij verheugt Zich erin ontfermend te zijn. Ik denk dat iedere bloem in een tuin die door een tuinman goed onderhouden wordt, iets zou kunnen vertellen over de bijzondere aandacht die de tuinman aan hem besteedt. Hij behandelt de dahlia anders dan de zonnebloem. Iets wat de roos wel nodig heeft, wordt niet vereist door de lelie, en de geranium heeft meer aandacht nodig dan de kamperfoelie. Iedere bloem krijgt van de tuinman de verzorging die hij nodig heeft. Hij heeft ons meer lief dan wij onszelf liefhebben.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

24 januari

Selecteer Datum ▼

