

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 10 februari

Het zal u aan niets ontbreken

*Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van defies ontbrak niet, naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door de dienst van Elia. **1 Koningen 17:16***

Zie hier de trouw van goddelijke liefde. Let erop dat deze vrouw dagelijkse behoeften had. In een tijd van hongersnood moest deze vrouw zichzelf en haar zoon voeden; en nu moest ook de profeet Elia nog eens gevoed worden. Maar hoewel de behoefte drievoudig was, verminderde het meel niet en bleef de voorraad even groot. Iedere dag haalde ze wat uit de kruik, maar iedere dag bleef de voorraad even groot. Dierbare lezer, ook u heeft dagelijkse behoeften, en omdat ze steeds weer terugkeren, bent u misschien geneigd te vrezen dat de kruik leeg raakt. Wees ervan verzekerd dat dit volgens Gods Woord niet het geval zal zijn. Hoewel iedere dag zijn moeite meebrengt, zal er ook iedere dag hulp zijn; en al zou u zelfs langer leven dan Methusalach en al zouden uw behoeften zo menigvuldig zijn als het zand der zee, toch zal Gods genade en ontferming in al uw noden blijven voorzien en zal het u aan niets ontbreken. In de tijd van deze weduwe waren er drie jaar lang geen wolken aan de lucht te zien en de sterren weenden geen enkele traan van dauw op de verdorven aarde; hongersnood, verwoesting en dood maakten de aarde tot een huilende wildernis, maar deze vrouw had nooit honger, maar altijd overvloed. Zo zal het ook u vergaan. Uw brood zal u gegeven worden en uw water zal zeker zijn (Jes. 33:16). U kunt beter God als de beschermer van uw bezittingen hebben, dan de Bank van Engeland. U zou alle rijkdommen van India kunnen uitgeven, maar de oneindige rijkdommen van God raken nooit uitgeput.

DELEN



« Vorige
Volgende »

10 februari

Selecteer Datum ▼

