

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 27 mei

## Een mijn van zuiver goud

*O land, land, land! hoor des HEEREN woord! Jeremia 22:29*

Als u al niet behouden bent, kunt u uw hele leven aan een leerstelling denken, zonder dat u daar enig nut van hebt; maar denk aan de Persoon van Christus en dat zal u geloof schenken. Neem Hem overal mee naartoe, waar u ook heengaat en probeer ook in uw vrije tijd aan Hem te denken, dan zal Hij Zichzelf aan u openbaren en zal Hij u vrede geven. Als we meer alleen zouden zijn, zouden we Hem beter leren kennen, dichter bij God leven en meer groeien in de genade. Door meditatie herkauwen we het voedsel dat we elders verkregen hebben, zodat we er de ware voeding uit halen. Lees de Bijbel zorgvuldig en denk daar dan voortdurend over na. De Bijbel is een mijn van zuiver goud, niet verontreinigd met kwarts of andere aardse verontreinigingen. Dit is een ster zonder vlek; een zon zonder verduistering; een licht zonder donkerheid; een maan zonder bleekheid; een heerlijkheid zonder schaduw. Van geen enkel ander boek kan gezegd worden dat het volmaakt en zuiver is, maar van dit Boek kunnen we zeggen dat alle wijsheid erin opgetast ligt, zonder ook maar de minste ijdelheid. Dit is de rechter die een eind maakt aan de strijd, waarbij inzicht en verstand tekortschieten. Dit is het Boek waarin geen enkele vergissing staat, maar dat zuivere, onvermengde waarheid bevat.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**27 mei**

Selecteer Datum ▼

