

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 20 mei

Buiten Hem geen zaligheid

*Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. **Jesaja 53:5***

Hij redt ons van de straf voor onze zonden omdat 'de straf, die ons de vrede aanbrengt, op Hem was'. Hij stierf als slachtoffer in onze plaats. Hij redt ons van de macht der zonde door Zijn Geest en door geloof in Zijn dood: wij overwinnen de zonde door het bloed van het Lam. De behoudenis omvat alles: vanaf de hoopvolle morgenstond tot de heerlijke middag van de volmaaktheid, de hele behoudenis is het werk van Jezus Christus. Hij is de Heiland en Hij alleen. 'Er is onder de hemel geen andere Naam Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.' Hij is de enige Heiland; buiten Hem bestaat geen zaligheid, nu niet en ook in de toekomst niet. Geloof u in Christus? Dan bent u behouden. 'Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.'

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

20 mei

Selecteer Datum ▼

