

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 11 mei

Hij weidt Zijn kudde

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Jesaja 40:11

Het is waar dat ik zwak ben in geloof, dat ik de neiging heb te vallen, maar mijn zwakheid is de reden dat ik altijd te vinden ben daar waar U Uw kudde weidt, zodat ik gesterkt en aan stille wateren veilig bewaard kan worden. Waarom zou ik daar van afdwalen? Daar bestaat geen enkele reden toe, maar er bestaan duizenden redenen waarom ik dat niet zal doen, want Jezus wenkt mij te komen. Als Hij Zich een weinig terugtrekt, is dat om mij Zijn aanwezigheid meer op prijs te doen stellen. Hoewel ik nu bedroefd en terneergeslagen ben, omdat ik niet bij Hem ben, zal Hij mij toch weer leiden naar die beschutte plaats waar de lammeren van Zijn kudde gehoed worden voor de brandende zon.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 mei

Selecteer Datum ▼

