

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 23 april

Er is een liefhebber...

Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. Spreuken 18:24

Vriendschap, die op zichzelf gezien aangenaam en een grote zegen is, is ook de oorzaak van de grootste ellende voor mensen geweest als blijkt dat die vriendschap onwaardig en niet trouw is. Want evenzeer als een goede vriend een zegen is, is een valse vriend vol van bitterheid. Een vriend die ontrouw wordt, is scherper dan de tand van een adder. Het is aangenaam als we op iemand kunnen terugvallen, maar o, hoe bitter is het als we ten onrechte op hem vertrouwd hebben en ons vertrouwen op hem beschaamd wordt. Salomo verklaart dat 'er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder'. Zo'n vriend heeft hij, naar ik aanneem, nooit gevonden in de praal en ijdelheden van de wereld. Hij heeft hen allen beproefd, maar ze bleken allemaal ontrouw te zijn en hij beleefde er geen vreugde aan. Voor u is die Vriend Jezus!

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

23 april

Selecteer Datum ▼

