

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 17 mei

## Dubbele vreugde

*Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. **Jesaja 51:3***

Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.' Merkt u de herhaling op? Mogelijk maakt de Hebreeuwse versvorm dit parallellisme noodzakelijk, maar toch moet ik nu denken aan John Bunyan, die zegt dat 'al de bloemen in Gods tuin dubbele bloemen voortbrengen'. Ons wordt verteld over 'menigerlei genade', dat wil zeggen dat de ene genade in de andere genade besloten ligt, zodat u ze kunt uitpakken en 'genade op genade' zult vinden. Dan vinden we daarin 'vreugde en blijdschap, dankzegging en een stem des gezangs'. Zo zegt de psalmist ons ook dat onze ziel zal verzadigd worden met 'smeer en vettigheid' (Ps. 63:6) – twee dingen. Ergens anders spreekt hij van 'goedertierenheid en tedere ontferming' – opnieuw twee dingen. De Heere vermenigvuldigt Zijn genade. Hij is altijd traag tot toorn, maar Hij is altijd overvloedig in Zijn genade. We zien hier dus dat God Zijn volk overvloedige vreugde, een onuitsprekelijke vreugde, een dubbele vreugde wil schenken, alsof Hij hen meer vreugde wil schenken dan zij aankunnen – vreugde en blijdschap, en dan dankzegging en een stem des gezangs.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

17 mei

Selecteer Datum ▼

