

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 28 april

Een vers dat stemt tot blijdschap

Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën. **Hooglied 2:16**

Als er ergens een vers in de Bijbel staat dat tot blijdschap stemt is het wel dit vers: 'Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën.' Het is zo vredig, zo vol zekerheid, zo overvloeiend van blijdschap en tevredenheid dat het wel geschreven zou kunnen zijn door de dichter van Psalm 23. Het vers getuigt van Hem, Die een uur voordat Hij naar Gethsemané ging, zei: 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u.' 'In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.' Laten we de zilveren bel weer luiden, want haar klanken zijn uitermate zoet: 'Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn.'

Steun Ons

DELEN

f



« Vorige
Volgende »

28 april

Selecteer Datum ▼

