

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 14 april

## De zekere basis

*De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Psalm 145:3*

Ik bewonder schoonheid terwijl ik zelf misschien mismaakt ben. Ik bewonder het licht, terwijl ikzelf in het donker verkeer, maar als het licht van Gods aangezicht op mij rust, zal ik gelijk Hem worden; Zijn gelaatstreken zullen de mijne worden en Zijn verheven eigenschappen zullen in grote trekken de mijne worden. O, wonderlijke spiegel, waardoor de aanschouwer lieflijk wordt. O, bewonderingswaardige spiegel, waardoor niet mijn onvolmaaktheden worden weergegeven, maar dat een volmaakt beeld geeft van hen die in zichzelf onvolmaakt zijn. Als u voortdurend uw motivatie, uw leven, uw gehele wezen aan de Heilige Geest ontleent, dan zult u God en Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Aanschouw het ongestutte uitspansel des hemels; zie hoe uitgestrekt dat is, en hoewel het niet gesteund noch geschraagd wordt, stort het niet ineen. Hij hangt de hele wereld op aan het niets. Aan wat voor ketenen hangt Hij de sterren zodat ze niet vallen? Een christen is een tweede voorstelling van Gods heelal; zijn geloof is een niet gestut vertrouwen, dat op het verleden rust en op de eeuwigheid die komt, als de zekere basis van haar uitspansel. Zijn geloof moet zijn als de wereld, het moet alleen opgehangen zijn aan Gods belofte en het heeft niets anders nodig dan de rechterhand van de Vader.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige  
Volgende »

**14 april**

Selecteer Datum ▼

