

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 8 mei

Zijn dood overpeinzen

*En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. **Jesaja 35:10***

Als er een plaats is waar de Heere Jezus de grootste blijdschap en troost voor Zijn volk wordt, dan is dat de plaats waar Hij ten diepste neerdaalde in het geween. Kom, begenadigde zielen, en aanschouw de Man in de hof van Gethsemané; zie hoe Zijn hart zozeer van liefde brandt dat Hij Zich niet kan inhouden, zo vol verdriet dat het een uitlaat zoekt. Zie, de Mens, als zij de nagels door Zijn handen en voeten slaan. Kijk op, berouwvolle zondaar, en zie het droevige beeld van uw lijdende Heere. Als we goed willen leven, dan moeten we Zijn dood overpeinzen; als we waardig willen wandelen, moeten we Zijn vernedering en Zijn smart aanschouwen. De meesten van ons weten wat het is om door smart overstelpt te worden. Teleurstellingen en smart kunnen in golven over ons heenslaan, zodat we ons een schelp gaan voelen die door de branding wordt voortbewogen. God zij gedankt dat we op zulke momenten niet zonder algenoegzame troost behoeven te leven; onze Heiland is de haven voor zwaar geteisterde schepen, het opvangtehuis voor vermoeide pelgrims. Onze God is ver boven ons verheven en Zijn genade overstijgt verre onze zonden; Zijn liefde is hoger dan onze gedachten. Hij is een rots, want Hij verandert niet, en een hoge rotssteen, omdat de storm die over ons heen raast, ver beneden Zijn voeten ligt. O, Heere, onze God, leer ons door Uw Heilige Geest Uw weg van geloof en leid ons in Uw rust.

DELEN



« Vorige
Volgende »

8 mei

Selecteer Datum ▼

