

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 25 februari

## Een voorspoedige ingang?

*Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde behoudt; Hij zal hem verhoren uit de hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Psalm 20:7*

Ziet u het schip daarginds? Na een lange reis nadert het de haven, maar het is zwaar gehavend en de zeilen zijn gescheurd. Zo zal ook de rechtvaardige 'nauwelijks zalig worden'. Maar ziet u ook dat andere schip? Het heeft een voorspoedige reis gemaakt en nu, met de wind in de zeilen en zwaar beladen, vaart het de haven binnen. Dat is een 'voorspoedige ingang'; en als u en ik door Gods Geest geholpen worden deugd aan het geloof te paren, dan zullen we uiteindelijk een voorspoedige ingang hebben in het koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. Als u naar de hemel mocht gaan en gemeenschap beoefenen met iemand van wie u veel hield, dan zou u daar vaak gevonden worden. Maar hier is Jezus, de Koning van de hemel en Hij geeft u datgene wat de poorten van de hemel kan openen en Hij laat u binnen om bij Hem te zijn en toch leeft u zonder te mediteren over Zijn werk, Zijn Persoon, Zijn ambten en Zijn heerlijkheid. O, er is niets wat uw geest zo kan vertroosten, u kan bevrijden van al uw verdrukkingen en moeite, dan het mediteren over de Persoon van Jezus Christus.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
25 februari

Selecteer Datum ▼

