

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 19 februari

Schatten in het zand verborgen

En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. Psalm 9:10

Als een christen denkt aan de volmaakte gerechtigheid van Christus, zal hem dat grote rust, troost en vrede geven. Hoe vaak zijn Gods heiligen niet terneergeslagen en bedroefd! Ik denk dat ze dat niet zouden moeten zijn. Ik denk dat ze dat niet zouden zijn als ze zouden zien op hun volmaaktheid in Christus. Als de gelovige zegt: 'Ik leef alleen uit Christus, ik vertrouw uitsluitend op Zijn behoudenis en ik geloof dat ik, hoe onwaardig ik ook ben, in Jezus toch behouden zal worden, dan zal uit dankbaarheid deze gedachte bij hem opkomen: 'Zal ik niet voor Christus leven? Zal ik Hem niet liefhebben en dienen als ik weet dat ik door Zijn verdiensten behouden ben?' 'De liefde van Christus dringt ons.' 'En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is' (2 Kor. 5:15). Als we door toegerekende gerechtigheid behouden worden, zullen we toegedeelde gerechtigheid op hoge prijs stellen. We kunnen onmogelijk in een positie verkeren waarin de Almachtige ons niet te hulp zou kunnen komen. God heeft overal dienaren. Er liggen schatten in het zand verborgen en de uitverkorenen van de Heere zullen daaruit leven. Als de bergen door wolken bedekt worden, zijn ze nog net zo werkelijk als dat ze door de zon beschenen worden. Zo worden ook Gods beloften en zorg niet veranderd door de verduistering van ons geloof of de moeilijkheden van onze situatie. Laten we, als we diep terneergeslagen zijn, met onwankelbaar geloof blijven vertrouwen. Bedenk dat dit de tijd is waarop we God door ons geloof op het hoogst kunnen verheerlijken.

DELEN



« Vorige
Volgende »

19 februari

Selecteer Datum ▼

