

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 22 mei

Van ganser harte

*Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter versterking; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen. **Jesaja 65:23***

Zelfvertrouwen wordt gezien als een morele deugd en in zekere zin, als we dit in de juiste context plaatsen, is dit ook zo. Door waarneming en ervaring kunnen we zien dat het een aanmerkelijke kracht in de wereld is. Als iemand aan zijn eigen kracht twijfelt en onzeker is, aarzelt, beeft en wankelt hij; zijn gebrek aan zelfvertrouwen doet hem struikelen. Iemand met zelfvertrouwen hoopt, overweegt, maakt plannen, neemt beslissingen, onderneemt, volhardt en heeft succes; zijn zelfvertrouwen is een van de belangrijkste oorzaken voor zijn succes. Als iemand in zijn eigen capaciteiten gelooft, zal hij, als hij geen leeghoofd is, ook anderen geleidelijk aan overtuigen van zijn capaciteiten. Dit is geen uitzondering, maar een algemeen voorkomende regel, dat mensen die succes hebben, hun werk van ganser harte doen, terwijl degenen die zich onzeker voelen, halfslachtig te werk gaan. God geeft mensen die ijdel bezig zijn geen oogst, dan alleen een oogst van distels, en degenen die niet bereid zijn om in de akker naar verborgen schatten te zoeken, geeft Hij geen voorspoed. Het is een algemene regel dat de mens die voorspoedig wil zijn, bereid moet zijn ijverig bezig te zijn. In de godsdienst is dat niet anders. Als u voorspoedig wilt zijn in het werk voor Jezus, laat het dan werk van het hart zijn en doe het van ganser harte.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

22 mei

Selecteer Datum ▼

