

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 30 april

Een groot wonder

*Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. **Jesaja 1:18***

Dierbare lezer, hoe groot uw zonde ook is, Christus heeft het vermogen te vergeven – het vermogen om te vergeven, u en miljoenen zoals u. Eén woord is voldoende. Hij hoeft niets meer te doen om uw vergeving tot stand te brengen; alle verzoenend werk is volbracht. In antwoord op uw tranen kan Hij vandaag uw zonden vergeven en u dat laten weten. Hij kan uw ziel op dit moment een vrede met God schenken die alle verstand te boven gaat en die voortkomt uit de volkomen uitdelging van al uw zonden. Geloofst u dat? Ik vertrouw erop dat u dat doet. Moge u nu het vermogen van Jezus om zonden te vergeven ervaren! Wat een zegen om een volkomen vergeven ziel te zijn! Mijn ziel wijdt al haar vermogens aan Hem, Die uit liefde mijn Borg werd en voor mij verlossing teweeg bracht door Zijn bloed! Wat een rijke genade komt er openbaar in die vergeving om niet! Alles te vergeven, ten volle te vergeven, vrijwillig te vergeven, voor altijd te vergeven! Dit alles is een groot wonder. En als ik bedenk hoe groot mijn zonden waren, hoe dierbaar die kostelijke druppels waren, waardoor ik gereinigd werd, dan kan ik mij alleen maar verwonderen en in grote liefde aanbidden. Ik buig mij voor de troon die mij vrijspreekt; ik klem mij vast aan het kruis dat mij verlost; en ik dien dan ook de in het vlees gekomen God, door Wie ik op deze dag een vergeven ziel ben.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

30 april

Selecteer Datum ▼

