

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 26 april

Alleen Christus houdt de wet

Een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel; maar die recht is van weg, is de goddeloze een gruwel. Spreuken 29:27

U kunt niet in geringe mate aan de zonde vast blijven houden, ook al denkt u dat misschien. Als u aan één zonde toegeeft, is dat vergelijkbaar met het smelten van de lagere gletcher in de alpen; de andere volgen kort daarop. Zo zeker als u vandaag één steen op de steenhoop gooit, zult u daarop de volgende dag weer een steen gooien, totdat de hoop op zekere dag, steen na steen, een hele piramide zal zijn geworden. Van het koraal weet u niet tot hoever het zich zal uitbreiden. Het zou zich kunnen uitbreiden tot er een heel eiland gevormd is. De zonde kan niet met toom en bit in toom gehouden worden. 'O', roept iemand uit, 'ik wilde wel dat ik ontsnappen kon aan de toorn van de wet! O, wist ik maar dat Christus voor mij de wet gehouden heeft!' Wacht, dan zal ik het u vertellen. Voelt u zich vandaag schuldig, verloren en verbroken? Belijd u met tranen in de ogen dat alleen Christus u maar goed kan doen? Wilt u alle zelfvertrouwen opgeven en u helemaal op Hem werpen, Die stierf aan het kruis? Kunt u naar Golgotha kijken en de bloedende Heiland zien, helemaal rood van het geronnen bloed? Dan heeft Hij de wet voor u gehouden en de wet kan niemand veroordelen die door Christus is vrijgesproken.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

26 april

Selecteer Datum ▼

