

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 15 april

De kracht van het gebed

De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Psalm 145:18

Hij die zonder gebed leeft, hij die maar weinig bidt, hij die maar zelden het Woord leest, hij die maar zelden opziet naar de hemel om van boven vernieuwd te worden, hij is de man wiens hart uitdroogt en onvruchtbaar zal worden. Maar hij die in het verborgene zijn God aanroept, die veel tijd besteedt in zijn binnenkamer, die zich verlustigt in de woorden van de Allerhoogste, die zijn ziel aan Christus overgegeven heeft, zo'n man moet een overvloeiend hart hebben, en zoals zijn hart is, zo zal ook zijn leven zijn. Gebed is het geruis van de vleugelslag van engelen die onderweg zijn om ons de zegeningen uit de hemel te brengen. Hebt u gebed gehoord in uw hart? U zult de engel in uw huis zien. Als het geluid van de wagens die ons de zegeningen brengen, gehoord wordt, klinkt in hun wielen gebed door. We horen het gebed in onze eigen geest, en dat gebed is het teken van komende zegeningen. Zoals de wolken voorafgaan aan de regen, zo gaat het gebed vooraf aan de zegeningen. Zoals het groene blad het begin van de oogst aanduidt, zo is gebed de profetie van komende zegen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

15 april

Selecteer Datum ▼

