

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 8 maart

Een as die nooit beweegt

Laat de ganse aarde voor de HEERE vrezzen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.

Psalm 33:8

Maar hoe zal dat dan tot stand komen? Hoe zal de wereld weer hersteld worden tot haar oorspronkelijke volmaaktheid? Wij antwoorden dat de reden waarom deze oorspronkelijke harmonie tussen aarde en hemel bestond, is, omdat er liefde tussen hen was. En de reden dat wij hopen dat uiteindelijk de harmonie tussen hemel en aarde weer hersteld zal worden, is eenvoudigweg deze, dat God ons Zijn liefde al geopenbaard heeft en dat harten, die door Zijn genade zijn aangeraakt, Hem nu wederkerig liefhebben; en als die vermenigvuldigd zullen worden en de liefde hersteld zal worden, zal de harmonie volmaakt zijn. U weet dat er in een wiel een gedeelte is dat nooit ronddraait, dat altijd stil staat, en dat is de as. Zo is er ook in Gods voorzienigheid een as die nooit beweegt. Christen, dit is een zoete gedachte! Uw situatie verandert voortdurend: soms bent u verblijd, soms bent u terneergeslagen, toch is er een onbeweeglijk punt in uw situatie. Wat is die as dan wel? Wat is die as waar alles om draait? Het is de as van Gods eeuwigdurende liefde voor Zijn verbondskinderen. De buitenkant van het wiel verandert, maar het middelpunt blijft voor altijd vaststaan. Andere dingen kunnen bewegen, maar Gods liefde verandert nooit; dat is de as van het wiel en die zal altijd vast blijven staan. De hoogste triomf!

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

8 maart

Selecteer Datum ▼

