

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 2 maart

## Goddelijk licht

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

*De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? **Psalm 27:1***

De Heere is mijn Licht en mijn Heil.' Hier is sprake van een persoonlijk belang: mijn licht en mijn heil. De ziel is daar zeker van en daarom wordt dit vrijmoedig uitgesproken. Bij de wedergeboorte wordt goddelijk licht aan de ziel gegeven als het voorteken van de behoudenis. Als er niet voldoende licht is om onze eigen duisternis te openbaren en om ons te doen verlangen naar de Heere Jezus, is er geen blijk van de behoudenis. Na de bekering is onze God onze vreugde, troost, leidsman, leraar en in alle opzichten ons licht. Hij is het licht in ons, om ons heen, het licht dat van ons afstraalt en het licht dat ons geopenbaard wordt. Hij dan die door geloof zijn vertrouwen op God heeft gesteld, heeft alle zegeningen van het verbond in zijn bezit.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**2 maart**

Selecteer Datum ▼

