

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 8 april

Een schatkamer van wijsheid

Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou. Psalm 119:11

Verwaarloos nooit, nooit het Woord van God; het zal uw hart onderrichten en u veel inzicht geven. Dan zal ook uw mond overvloeien van wat in uw hart leeft; uw woorden zullen rijk, gezalfd en lieflijk zijn. Zorg dat uw hart vol rijke, edelmoedige liefde is, dan zullen de werken van uw hand even rijk en edelmoedig zijn als uw hart. O christen, ga naar de grote mijn van rijkdommen en smee de Heilige Geest uw hart rijk tot zaligheid te maken. Dan zal uw leven en zullen uw gesprekken een zegen zijn voor uw medemensen; en als zij u dan zien, zal uw aangezicht als het aangezicht van de engel Gods voor hen zijn. Het Evangelie is de som van wijsheid, een toonbeeld van kennis, een schatkamer van waarheid en een openbaring van verborgenheden. Als we over het Evangelie mediteren, verruimt dat onze geest en als het zich steeds verder voor onze ziel in heerlijkheid opent, staan we verbaasd over de diepe wijsheid die we daar in vinden. O, dierbare vrienden, als u wijsheid zoekt, zult u die in al haar grootheid geopenbaard vinden. En kijk dan verder en zie dit grote schouwspel: een in het vlees gekomen God aan het kruis; een plaatsbekledende verzoening voor de schuld van de sterveling; een offerande die voldoet aan de toorn van de hemel, waardoor de opstandige zondaar verlost wordt. Hier vinden we de wezenlijke wijsheid op de troon, gekroond en verheerlijkt.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

8 april

Selecteer Datum ▼

