

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 6 april

Een voor de wereld verborgen geheim

Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. Psalm 116:2

Jezus hief Zijn ogen op en zei: Vader, Ik dank U...' Het was de gewoonte en het leven van Jezus om met God te praten. Dat ook wij zo stille gemeenschap met de Vader mogen beoefenen, zodat we Hem vaak antwoord mogen geven. Laten wij, hoewel de wereld niet weet tot Wie wij spreken, vaak antwoorden op die verborgen, voor andere oren niet te horen stem, die ons eigen oor, dat door de Heilige Geest geopend is, met blijdschap herkent. Wat een voorrecht is het om zo intiem met de Vader te mogen spreken! Het is een geheim dat voor de wereld verborgen is, een blijdschap waarbij zelfs de vriendschap van onze beste vriend in het niet valt. Dat onze harten vandaag zo gesteld en voorbereid mogen zijn dat we, als God tot ons spreekt, evenals Jezus onmiddellijk antwoord zullen geven. Ga vrijmoedig tot de Koning der koningen, door Wie nooit een oprechte smekeling werd weggestuurd zonder gehoord te zijn. Overal waar er sprake is van een bedroefd hart, van door tranen befloerste ogen, van van angst bevende lippen, overal waar sprake is van diep gekreun of van boetvaardig zuchten, daar is het oor van Jehova dat wijd openstaat. Hij legt onze gebeden als rozenblaadjes tussen de bladzijden van Zijn gedenkboek en als dat boek uiteindelijk opgeslagen zal worden, zal er een lieflijke geur uit opstijgen.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

6 april

Selecteer Datum ▼

