

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 29 maart

Dienen met blijdschap

Dient de HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang. Psalm 100:2

Blijdschap in de eredienst is een teken van echte blijdschap. Degenen die Christus met een lang gezicht en een droevig gelaat dienen, alsof wat ze doen een onaangename zaak is, dienen Hem helemaal niet; zij eren Hem voor de vorm, maar het leven is afwezig. Zij hebben de schijn van godzaligheid, maar ontkennen de kracht daarvan. Dienstbetoon dat gepaard gaat met blijdschap is hartendienst en daarom waarachtig. Neem de blijde bereidwilligheid van de christen weg en u hebt de proef op de som voor zijn oprechtheid verwijderd. Onze kracht steunt op onze blijdschap; als we ons in de Heere verheugen, zijn we sterk. Daardoor worden de problemen opgelost. Blijdschap is voor onze dienst wat olie is voor de raderen in een fabriek. Zonder olie wordt de as snel heet en gebeuren er ongelukken. En als er geen heilige blijdschap is om de raderen te oliën, zal onze geest spoedig vermoeid raken. De mens die in zijn dienst aan God blijdschap vertoont, laat zien dat gehoorzaamheid zijn element is; die ware blijdschap is zijn deel. Lezer, laat mij u deze vraag stellen: dient u de Heere met blijdschap? Laten we de mensen van de wereld, die denken dat onze godsdienst slavernij is, laten zien dat het ons een vreugde en blijdschap is! Laten we door onze blijdschap laten zien dat we een goede Meester dienen.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

29 maart

Selecteer Datum ▼

