

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 16 maart

## Veilig wandelen

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

*En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Psalm 37:4*

Zalig is de mens die niet langer de plannen en begeerten van zijn eigen hart volgt, en die niet langer vertrouwt op zijn eigen inzicht. Zalig is hij die zijn verstand onderwerpt aan Gods verstand. Mijn eigen verlangen is niet het geloof in wat ik mij kan voorstellen of bedenken, maar ik wil geloven wat God ons in de geïnspireerde Schriften heeft onderwezen. Ik onderwerp mij aan de leiding van de Geest van God samen met het geschreven Woord. Dan wandelen we veilig. Combineer de twee beschrijvende zinsdelen van deze tekst: 'Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest' (Rom. 8:1). Kijk enerzijds alleen naar Christus en blijf in Hem, en zoek anderzijds de leiding van de Heilige Geest, Die in u woont. Door het geloof zijn we in Christus en de Heilige Geest woont in ons. Allen die mij hierin kunnen volgen, zijn verlost van het oordeel, want hoe zal hij, die in Christus is, veroordeeld kunnen worden? En hoe zou iemand verdoemd kunnen worden in wie de Heilige Geest woont?

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**16 maart**

Selecteer Datum ▼

