

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 5 maart

Een hemels uitkijkpunt

Bladwijzer

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Close

Please login to access.

*Hebt de HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! want de HEERE behoedt de gelovigen, en vergeldt overvloediglijk degene, die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, allen gij, die op de HEERE hoopt! **Psalm 31:24-25***

Het geloof dat we hebben is iedere dag, ja, ieder uur, onze blijdschap en hoop. De leerstellingen die ik ten aanzien van de goddelijke Persoon geloof en in Wie ik al mijn vertrouwen stel, vormen het kussen voor mijn moeite, het pijnstillend middel voor mijn zorgen, de rust voor mijn geest. Jezus biedt mij een hemels uitkijkpunt voor de jaren die komen en tegelijkertijd kan ik met dankbaarheid terugkijken op de vervlogen jaren. Voor alle tijden is de Heere Jezus het rustpunt voor ons hart. Niets kan ons van Zijn liefde scheiden en daarom is er ook niets wat ons onze hoop en ons vertrouwen kan ontnemen. Door deze gezegende naam en dit gezegende geloof worden gelovigen blij en sterk gemaakt. Wij verheugen ons in de naam van Jezus en bij die naam schuilen wij. Die naam is de sterkte voor onze zwakheid, ja, zelfs het leven voor onze dood.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

5 maart

Selecteer Datum ▼

