

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 19 maart

De eeuwige Wachter

Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet. Psalm 40:18

Gods alwetendheid is geen troost voor de goddeloze, maar voor een kind van God is het een grote troost. God denkt altijd aan ons en Hij wendt Zijn oog nooit van ons af, want het zou vreselijk zijn om ook maar een moment te leven zonder dat we door onze hemelse Vader in het oog gehouden worden. Hij koestert altijd tedere, liefdevolle, verrijkende gedachten over ons en ze brengen ons talrijke zegeningen. De Heere denkt altijd aan Zijn volk: vandaar de verkiezing en het verbond der genade, waardoor hun behoudenis wordt veilig gesteld. Hij zal altijd aan hen denken: vandaar hun uiteindelijke volharding, waardoor ze veilig in de plaats der rust zullen worden gebracht. Tijdens al onze omzwervingen houdt de eeuwige Wachter Zijn waakzame blik op ons gericht – de Herder verliest Zijn schapen nooit uit het oog. In onze zorgen neemt Hij ons voortdurend waar en geen enkele pijnscheut ontgaat Hem. In onze aanvechtingen ziet Hij onze vermoeidheid en Hij schrijft alle worstelingen van Zijn getrouwen in Zijn boek. Deze gedachten van de Heere omringen ons op al onze wegen en dringen door tot het diepste wezen van ons bestaan. Dierbare lezer, is dit u kostbaar? Houd daar dan aan vast. De Heere leeft en denkt aan ons. Dit is een waarheid die zo kostelijk is dat we ons daar niet zomaar van mogen laten beroven. Als de Heere aan ons denkt, is alles goed en kunnen we ons te allen tijde verblijden.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

19 maart

Selecteer Datum ▼

