

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 9 april

Beloften

Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. Psalm 119:49

Wat uw bijzondere nood ook mag zijn, u zult al gauw een belofte in de Bijbel vinden die daarop van toepassing is. Bent u zwak en vermoeid omdat uw weg ruw en moeizaam is? Hier is de belofte: 'Hij geeft de moeden kracht.' Als u zo'n belofte leest, leg die dan voor aan Degene Die dit beloofd heeft en vraag Hem Zijn eigen Woord te vervullen. Zoekt u Christus en dorst u naar een diepere gemeenschap met Hem? Deze belofte is als een ster aan de hemel: 'Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.' Leg die belofte voortdurend voor aan de troon; smee om niets anders, maar ga steeds weer tot God en zeg: 'Heere, U hebt het gezegd en doe nu zoals U gezegd hebt.' Bent u verslagen vanwege uw zonden en zwaar beladen door de last van uw overtredingen? Luister naar deze woorden: 'Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uwer zonden niet.' U hebt geen enkele verdienste in uzelf waarop Hij uw zonden zou vergeven, maar pleit op Zijn geschreven beloften en Hij zal ze vervullen. Bent u bang dat u niet tot het einde toe zult kunnen blijven volharden en dat u, nadat u gedacht had een kind van God te zijn, toch nog verworpen zult worden? Als u daar bang voor bent, ga dan met dit woord tot de troon der genade en beroep u daarop: 'Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken.' Baseer uw geloof op Gods eigen Woord en wat uw vrees of behoefte dan ook mag wezen, ga met de kwitantie van uw Vader in de hand terug naar de Bank van het geloof en zeg: 'Gedenk het woord dat Gij tot Uw knecht gesproken hebt, waarop Gij hem verwachting hebt gegeven.'

DELEN



« Vorige
Volgende »

9 april

Selecteer Datum ▼

