

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 4 april

## Hem aanroepen

*Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. Psalm 116:2*

Wat! Is Christus uw Broeder en woont Hij in uw huis en hebt u al geen maand met Hem gesproken? Als u zo'n lange tijd geen gesprek met Hem hebt gehad, dan ben ik bang dat er weinig liefde is tussen u en uw Broeder. Wat! Is Christus de Man van Zijn kerk en heeft zij zo lange tijd geen gemeenschap met Hem gehad? Het gebed zal het gevolg zijn van dit soort nood dat voortkomt uit een nieuw leven; een mens zou niet tot God bidden als hij niet zou voelen dat hij dringend behoefte had aan zegeningen die alleen de Heere kan schenken. Het gebed is de handtekening van de Heilige Geest op het vernieuwde hart. Sommige mensen zeggen dat zij nog geen uur alleen kunnen zijn; ze hebben dan niets te doen en niets om over na te denken. Een christen zal dat nooit zeggen, want ik kan hem slechts één woord noemen – Christus – waarover hij voor altijd kan nadenken. Laat ik hem het woord Jezus noemen; als hij daarover nadenkt, zal hij tot de conclusie moeten komen dat een uur niets is en dat de eeuwigheid nog niet genoeg is om onze verheerlijkte Heiland te prijzen en te loven. Vanuit een zoete fontein van gedachten zullen we zoete wateren drinken om over te praten. Het is aangenaam om in de gedachten te leven van hen die ons liefhebben. Dit moet de geest zijn waarin we zullen bidden.

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**4 april**

Selecteer Datum ▼

