

NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 1 april

Zien op Jezus

Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld. Psalm 107:9

Vanaf het kruis op Golgotha, waar de bloedende handen van Jezus genade drupten, vanuit de hof van Gethsemané, weerklinkt de roep: 'Zie op Mij en word behouden, o, alle einden der aarde.' Vanaf de top van Golgotha, waar Jezus uitriep: 'Het is volbracht', hoor ik de roep: 'Zie, en word behouden.' Maar dan komt de kreet van onze ziel: 'Nee, zie op uzelf!' Ach, als u op uzelf ziet, zult u verloren gaan. Zolang u op uzelf ziet, is er geen hoop voor u. Bij de behoudenis gaat het er niet om wie u bent, maar om wie God is, en om wie Christus is. Als u deze twee dingen weet – dat u een zondaar bent en dat Christus een Zaligmaker is – dan ziet u af van uzelf en op tot Jezus. O, er zijn mensen die het Evangelie helemaal verkeerd begrijpen; zij denken dat gerechtigheid hen bekwaam maakt om tot Jezus te gaan, terwijl juist de zonde de enige kwalificatie is om tot Christus te gaan. De oude Crisp zegt: Gerechtigheid houdt mij van Christus af: de gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar de zieken. Als de zonde wordt gevoeld, zorgt de zonde ervoor dat ik tot Jezus ga; en in het komen tot Christus geldt: hoe meer zonden ik heb, hoe meer reden ik heb om te hopen op genade.'

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

1 april

Selecteer Datum ▼

