

# NABIJ DE ZON

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Nabij De Zon | 24 maart

## Uitzien naar tijdelijke uitkomsten

*Gods wagens zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinai in heiligheid! Psalm 68:18*

Als we de Heere vrezen, kunnen we, als onze zaak er slecht voor staat, naar tijdelijke uitkomsten uitzien. Engelen worden niet tegengehouden door stormen en ze hebben geen last van het donker. Serafijnen achten het niet beneden hun waardigheid om de armste van de hemelse familie te bezoeken. Terwijl het bezoek van engelen tijdens gewone omstandigheden sporadisch is, zullen ze ons in tijden van verzoeken en tegenspoed vaak bezoeken. Dierbare lezer, bevindt u zich nu in moeitelijke omstandigheden? Vraag dan om bijzondere hulp. Jezus is de engel van het verbond en als u Zijn aangezicht ernstig zoekt, zal u dat niet ontzegd worden. Zijn aangezicht brengt vrolijkheid en licht. Deze Zaligmaker was 'een man van smarten', maar iedere opmerkzame geest heeft het feit ontdekt dat Hij diep van binnen in Zijn ziel een onuitputtelijke schat van diepe en hemelse vreugde draagt. Van de hele mensheid is er nooit iemand geweest die een dieper, zuiverder en blijvender vrede kent dan onze Heere Jezus Christus. 'Hij is gezalfd met vreugdeolie boven Zijn medegenoten' (Hebr. 1:9). Zijn weldadigheid moet Hem de diepst mogelijke blijdschap verschaft hebben, want weldadigheid is blijdschap. Tijdens een aantal opmerkelijke momenten kwam die blijdschap openbaar: 'Te dier ure verheugde Zich Jezus in de geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde' (Luk. 10:21).

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

**24 maart**

Selecteer Datum ▼

