

MIJN GELIEFDE ZOON



Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! **Markus 9:7**

Als de Vader zegt: 'Deze is Mijn Zoon', let dan eens op de goedgunstigheid van onze aanneming! Met zo'n Zoon had de Heere geen behoefte aan kinderen. Hij maakte ons niet tot Zijn kinderen omdat Hij kinderen nodig had, maar omdat wij een vader nodig hadden. Het oneindige hart van de Vader was vervuld van liefde voor Zijn eniggeboren Zoon. Er was voldoende in Jezus om de liefde van de goddelijke Vader te bevredigen en toch rustte Hij niet tot Hij Hem gemaakt had tot 'de eerstgeborene onder vele broeders'. Hierin moeten we de genade van God wel uitermate bewonderen. 'Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden' (1 Joh. 3:1). Als een man kinderloos is en naar een erfgenaam verlangt, kan hij een kind aannemen om de lege plaats in zijn huis op te vullen; maar de hemelse Vader had zo'n behoefte niet, want Hij zegt: 'Deze is Mijn geliefde Zoon.' Onze aanneming is daarom niet tot Zijn, maar tot ons voordeel; het is een zaak van goddelijke goedgunstigheid, die voortkomt uit de spontane liefde van God. De Vader zij daarvoor eeuwig gedankt.

