

MIJN GELIEFDE IS MIJN EN IK BEN DE ZIJNE



Als er al een gelukkig vers in de Bijbel staat, dan is het wel dit: "Mijn geliefde is mijn en ik ben de Zijne." Zo vredig, zo vol zekerheid, zo overvloedig van geluk en tevredenheid is het, dat het wel geschreven zou kunnen zijn door dezelfde hand die de drieëntwintigste Psalm heeft geschreven. Het vers geeft de indruk van Hem Die, een uur voordat Hij naar Gethsemane ging, zei: "Mijn vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u: niet gelijk de wereld geeft, geef Ik u." "In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." Laten we de zilveren bel nog eens luiden, want de tonen zijn prachtig zoet: "Mijn Geliefde is mijn, en ik ben de Zijne"

