
Mensen uitverkoren, gevallen engelen verworpen

Want waarlijk, Hij nam niet de natuur van een engel aan; maar Hij nam de natuur van het zaad van Abraham aan. Hebreëen 2:16, Engelse vertaling Verder lezen: 2 Petrus 2:4-9

Adam verbrak het verbond der werken; hij raakte de vervloekte vrucht aan en op die dag viel hij. Ach, wat een val was dat. Toen vielen jij en ik en ieder van ons, omdat de vervloekte zonde over ons triomfeerde. Er was geen mens die staande bleef. Er waren wel engelen die staande bleven, maar geen mensen, want de val van Adam was de val van ons hele geslacht. Nadat een deel van de engelen was gevallen, behaagde het God om het zegel op hun oordeel te drukken en het te bekrachtigen. Toen de mens echter viel behaagde het God niet om het zo te doen. Hij had gedreigd hem te straffen, maar in Zijn oneindige barmhartigheid maakte Hij sommigen het voorwerp van Zijn bijzondere genegenheid, voor wie Hij een kostbaar geneesmiddel voorzag, en Hij bekrachtigde dit door het bloed van Zijn eeuwige Zoon. Dit zijn de personen die wij de uitverkorenen noemen. Degenen die Hij heeft overgelaten om verloren te gaan, gaan verloren vanwege hun eigen zonden, zeer rechtvaardig, tot de verheerlijking van Zijn heerlijke gerechtigheid. Welnu, hier merken we goddelijke soevereiniteit op. Soevereiniteit, omdat God ervoor koos zowel mensen als engelen op de grondslag van hun vrije wil te plaatsen. Soevereiniteit, omdat Hij ervoor koos al de gevallen engelen met uiterste vernietiging te straffen. Soevereiniteit, omdat Hij ervoor koos een aantal mensen (een aantal dat geen mens kan tellen) uit de gehele mensheid uit te kiezen en hun gratie en eeuwige vergeving te schenken; zij zullen gegarandeerd voor Zijn rechterhand in de hemel worden gevonden. Mijn tekst noemt dit grote feit, want juist vertaald luidt hij als volgt: 'Hij nam de engelen niet aan, maar Hij nam het zaad van Abraham aan.'

Ter overdenking

De Heere Jezus Christus was er getuige van dat de satan uit de hemel werd verdreven. Even zeker garandeert Hij dat de gelovige de hemel binnengaat (Luk. 10:18 en 20).

Preek nr. 90

[XFacebookWhatsApp](#)