

MENSELIJKE INSTRUMENTEN EN GODDELIJK WERK



Stel dat bekend was dat de gebeurtenissen in een bepaalde strijd volledig afhankelijk zouden zijn van de vaardigheden van de generaal. De twee legers zijn even sterk en alles moet afhangen van de tact van de commandant. Zouden de soldaten concluderen dat zij daarom hun wapens niet hoefde te laden, niet hoefde te schieten of zelfs helemaal geen wapens hoefde te dragen omdat alles van de commandant afhing? Nee, maar de commandant doet zijn werk en zijn soldaat werkt samen met hem. Zo is het dus ook bij ons. Alles is van God afhankelijk, maar wij zijn Zijn instrumenten. Wij zijn Zijn dienaren en omdat Hij achter ons staat, moeten we moedig en ijverig verder gaan. De resultaten zijn zeker, God is onze helper.

