

MAAR IK WAS STEEDS IN HET GEBED



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Maar ik was steeds in het gebed. Psalm 109:4

Davids reputatie werd door allerlei lastertongen aangetast, maar hij verdedigde zichzelf niet; hij bracht zijn zaak voor een hoger gerechtshof en legde zijn zaak voor aan de Koning Zelf. Gebed is de beste methode om op hatelijke woorden te reageren. De psalmist bad niet afstandelijk, hij was steeds in gebed-, hij legde, net als Jacob die worstelde met de engel, zijn hele ziel en hart erin. Zo, en alleen zo, moeten wij ons haasten naar de troon der genade. Zoals een schaduw omdat zij niet stoffelijk is, geen kracht bezit, zo is ook het gebed waarbij men niet wezenlijk met overstelpende ernst en vurig verlangen betrokken is, krachteloos, want het mist alles waaraan het kracht zou kunnen ontlene. 'Vurig gebed', zo zegt een theoloog van vroeger, 'is als een kanon dat voor de poorten des hemels staat opgesteld en ze doet openzwaaien.' De algemeen voorkomende fout die wij maken, is dat we ons zo snel laten afleiden. Onze gedachten dwalen overal heen en we boeken maar weinig vooruitgang naar het door ons verlangde doel. Ons gedachteleven is net kwikzilver: het kan niet bij elkaar gehouden worden en verspreidt zich naar alle kanten. Dit is een groot kwaad! Het brengt ons schade toe en wat nog erger is, het beledigt onze God. Wat moeten we van een smekeling denken die, terwijl hij zijn verzoek aan de vorst voorlegt, met een veertje zit te spelen of een vlieg probeert te vangen? In onze tekst is sprake van aanhoudend en volhardend bidden. David riep niet zo maar één keer en deed er toen verder het zwijgen toe; hij hield aan totdat hij uiteindelijk

de gewenste zegen ontving. We moeten niet zo maar eens af en toe bidden, maar het moet ons dagelijks werk zijn, onze gewoonte en onze roeping. Zoals kunstenaars zich in de kunst verdiepen en dichters de klassieken bestuderen, zo moeten wij onszelf overgeven aan gebed. Als we bidden moeten we ons als een vis in het water voelen en daarom moeten we zonder ophouden bidden. Heere, leer ons zodanig bidden dat ons smeken steeds vuriger zal worden.

