

MAAKT IN DIT DAL VELE GRACHTEN



En hij zeide: Zó zegt de HEERE: maakt in dit dal vele grachten; want zó zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. 2Kon. 3:16, 17

Drie legers kwamen om van dorst, maar de HEERE kwam tussenbeide. Hoewel Hij wolk noch regen zond, verschafte Hij toch een overvloed van water. Hij is niet afhankelijk van gewone methoden, maar Hij kan zijn volk verrassen met nieuwe blijken van wijsheid en macht. Zo krijgen wij van God meer te zien dan gewone verrichtingen konden hebben geopenbaard. Ofschoon de HEERE ons misschien niet verschijnt op de manier, die wij verwachten, of verlangen, of veronderstellen, toch zal Hij op de een of andere wijze voor ons zorgen. Het is een grote zegen voor ons, te worden opgeheven boven zien op tweede oorzaken, zodat wij mogen zien in het aangezicht van de grote eerste Oorzaak. Hebben wij deze dag genade genoeg om greppels te graven, waarin de goddelijke zegen kan binnenvloeien? Helaas! wij schieten maar al te veel te kort in de betoning van een oprecht en in praktijk gebracht geloof. Laten wij deze dag op de uitkijk staan naar antwoorden op het gebed. Zoals het kind, dat naar een samenkomst ging om te bidden om regen, een parapluie meenam, laten wij zo in waarheid en werkelijk de HEERE verwachten om ons te zegenen. Laten wij in het dal vele grachten maken, in de verwachting, dat wij ze alle vervuld zullen zien.

