

# MAAK ONS TOT EEN VREDESTICHTER



## Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### "Voor Iedere Avond"

*Wanneer een vuur uitgaat en de doornen vat, zodat de korenhoop verteerd wordt of het staande koren op het veld; hij, die de brand heeft aangestoken, zal het volkomen wedergeven. Exodus 22:6*

Maar welke vergoeding kan *hij* geven, die de vuurbranden van allerlei dwaling of de kolen van de ontucht om zich heen werpt, en de zielen van de mensen aan brand steekt met het vuur van de hel? Die schuld is niet te berekenen, en de gevolgen zijn onherroepelijk. En al ontvangt zulk een overtreder ook vergeving, welke smart zal hem dit bij de terugblik niet veroorzaken, dat hij het kwaad, door hem bedreven, onmogelijk kan herstellen! Een slecht voorbeeld kan een vlam aansteken, die jaren van levensverbetering niet kunnen uitblussen. Het voedsel van de mensen te verbranden is zeker slecht genoeg; maar hoeveel erger is het de ziel te verderven. Het zou nuttig voor ons kunnen zijn na te denken in hoeverre wij in dit opzicht ons reeds hebben schuldig gemaakt; en te onderzoeken of er ook voor het tegenwoordige niet enig kwaad bij ons zij, waardoor de zielen van onze vrienden, betrekkingen of burenen in gevaar konden worden gebracht. Het vuur van twist is een ontzettend kwaad, wanneer het in een christelijke kerk uitbarst. Waar bekeringen worden vermeerderd en God wordt verheerlijkt, doen jaloersheid en haat het werk van de duivel met alle kracht. Waar het gouden kroon in de schuur wordt verzameld, om de arbeid van de grote Boaz te belonen, daar breekt het vuur van de vijandschap uit, en laat weinig anders dan rook over en een verkoolde hoop. Wee diegenen, door wie de ergernissen komen! Mogen zij nimmer door ons

toedoen komen; want kunnen wij geen vergoeding geven, zo zullen wij voorzeker zelf de ergste lijdens zijn, indien wij de grootste overtreders zijn geweest. Zij die het vuur onderhouden, zijn met recht te veroordelen; maar hij die het eerst het vuur ontsteekt, heeft de grootste schuld. Tweedracht grijpt gewoonlijk eerst de doornen aan; zij wordt onderhouden door de geveinsde en valse belijders in de kerk en gaat zelfs tot de oprechten over, door de winden van de hel aangeblazen, terwijl niemand zeggen kan waar zij zal eindigen. O Gij, Heere en Geveer van de vrede, maak ons tot vreedstichter, en laat ons nimmer mannen van twist en tweedracht steunen, of zelfs onvoorbedacht de kleinste verwijdering onder Uw volk veroorzaken.

