

# MAAK JE ZAKKEN LEEG



*Welgelukzalig is hij, die zich verstandig gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads. Psalm 41:1*

Aan de ellendigen te denken en hen te koesteren aan ons hart is de plicht van een christenmens, want Jezus zette hen bij ons en naast ons, toen Hij zeide: "de armen hebt gij altijd met u". Velen geven hun geld overijld aan de armen, zonder nadenken, en veel meer geven helemaal niets. Deze dierbare belofte komt toe aan hen, die "zich verstandig gedragen" jegens de armen, hun zaak onderzoeken, plannen beramen voor hun welzijn en ze weloverwogen uitvoeren. Wij kunnen meer doen door zorg dan door geld, en het meeste met die twee samen. Aan hen, die zich verstandig gedragen jegens de ellendigen, belooft de HEERE, dat Hijzelf op hen zal acht geven in tijden van tegenspoed. Hij zal ons uit de moeilijkheden leiden als wij anderen helpen, wanneer zij in moeilijkheden verkeren. Wij zullen van zijn voorzienigheid zeer bijzondere hulp ontvangen, als de HEERE ziet, dat wij proberen te zorgen voor anderen. Wij zullen wel een moeilijke tijd hebben, hoe edelmoedig wij misschien ook zijn; maar als wij weldadig zijn, mogen wij op grond van bijzondere hulp een eis indienen, en dan zal de HEERE Zijn eigen woord en verbond niet verloochenen. Ellendige vrekken moeten zichzelf helpen, maar bedachtzame en edelmoedige gelovigen zal de HEERE helpen. Zoals gij aan anderen hebt gedaan, zal de HEERE aan u doen. Maak uw zakken maar leeg!

