

MAAK GIJ MIJ HET PAD DES LEVENS BEKEND



... die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Jesaja 35:8

Wie deze weg wandelt is misschien heel dom als het over de wetenschap gaat, over politiek en over zaken, maar als de Heere hem gewillig heeft gemaakt om deze weg te wandelen, met zijn gezicht naar Sion, zal hij zich op zijn reis langs de heilige weg niet vergissen. Het belangrijkste is dat hij de meest noodzakelijke waarheid kent en die in praktijk brengt. Onze Heere heeft gezegd: 'Eén ding is nodig.' Wat het geestelijke betreft: het is het belangrijkste dat we weten hoe de zonde wordt vergeven, hoe een zondaar wordt gerechtvaardigd en geheiligd. Er zijn duizend dingen die een mens niet hoeft te weten, en hij hoeft er niet minder om te zijn als hij ze niet weet. Als we echter de Heere Jezus niet kennen, weten we het pad des levens niet. Als een mens de Heere Jezus Christus kent, weet hij de weg naar het eeuwige geluk, en de hele dag mag hij God voor die kennis wel loven. Wat heb ik vaak gewenst dat ik een heleboel dingen kon vergeten waarvan ik ooit dacht dat het nodig was om ze te weten! Ik zou met Paulus tot de slotsom willen komen, om onder u niets te willen weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd. Laat daarom die zeepbellen maar uiteenspatten. Laat het vuur de opsmuk en het klatergoud maar wegbranden. Wat is dat alles, opgewogen tegen één staafje van het echte goud van de kennis van Hem Die ons heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven? Laten we de juiste weg kiezen. Laten we tot God opzien en zeggen: Maak Gij mij het pad des levens bekend - en dan het getheoretiseer van deze eeuw verfoeien en het pad nemen waarop degenen die het bewandelen, zelfs de dwazen, niet zullen dwalen.

